



www.tikafoundation.com

Een toekomst voor straatkinderen

Banepa, een klein stadje precies daar waar de wegen naar China en India zich kruisen. Een plek waar veel wordt verhandeld. Interessant? Niet voor westerlingen, wel voor arme Nepalezen. Zij gaan hier op zoek naar werk. Dit lukt niet altijd; er heerst veel armoede in Banepa, en er leven zo'n 100 kinderen op straat. Gevaarlijk, want criminaliteit en ook kinderprostitutie liggen op de loer

Al sinds 2009 zetten wij ons in voor deze straatkinderen. Op verzoek van het rode kruis zorgden we voor onderwijs in de ochtend- en avonduren. Ook zorgen we voor een goede maaltijd en een paar uurtjes spelen. Zo voelen 45 straatkinderen zich iedere dag eventjes kind.

Toch bleek dit niet voldoende. Schokkend is het om deze kinderen braaf en vrolijk in de klas te zien, en ze een paar uur later te betrappen op het stelen van eten, of sjouwend met veel te zware materialen voor een hongerloontje. Leven op straat is niet makkelijk..

Daarom bieden we structurele hulp door de meest kwetsbare kinderen op te vangen in een huis, en de rest van de groep inclusief hun moeders te begeleiden. De kinderen gaan de hele dag naar school, krijgen bijles en de moeders krijgen begeleiding om hun leven weer op de rit te krijgen.

Hoe mooi is het dat we samen met de kinderen van Lexmond deze kinderen van straat kunnen halen. Dit project is namelijk het goede doel van de sponsorloop!

Help de kinderen uit Lexmond mee om deze straatkinderen een toekomst te geven!!

